

PARETO PRENSİBİ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE UYGULANMASI

- Kişinin kendisi için yabancı dil öğrenirken öncelikli öneme sahip olduğunu düşündüğü, uyguladığında %80 fayda sağlayacak %20 aktivitelerin neler olduğunu belirlemesi gerekir.
- Eğer yabancı dil öğrenmede bir kestirme yol olsaydı bu Pareto 80/20 Prensibi olurdu. Hedef dilin yalnızca en önemli %20'sine odaklanırsanız hedeflerinizin %80 gibi muazzam bir sonuca ulaşabilirsiniz.
- Yabancı dil öğrenmek gerçekten çok eğlencelidir fakat yine de kelime ezberleme, gramer kurallarını öğrenme, becerileri pratik yapma gibi çok fazla gayret etmeyi gerektirir.
- Yabancı dil öğrenirken yapılan yanlışlardan biri de hedef dili konuşmaya başlamadan önce olabildiğince fazla dil yetisine sahip olunması, olabildiğince yüksek kelime hazinesine sahip olunması gerektiği dir. Gerçek şu ki konuşmaya başlamadan önce herşeyi bilmek gerekmemektedir.
- Dil öğrenimindeki Pareto İlkesi, öğrendiğiniz şeylerin %20'sinin toplam gelişiminizin %80'ine katkıda bulunduğu anlamına gelir.
- Başlangıç seviye yabancı dil öğrenenleri için dilbilgisi öğrenmek öncelikli amaç olmamalıdır. Dil öğreniminin gereksiz %80'ine giren başka bir konu da telaffuz takıntısıdır. İnsanların sizi anlaması için belirli bir telaffuz düzeyine sahip olmanız gerekir, ancak birçok insan "native speaker" telaffuza sahip olmaya çalışmak konusunda takıntılı hale gelir. Gramer ve telaffuz konuları zamanla iyileştirilebilecek alanlardandır.
- Sizinle doğrudan alakalı olan kelimelere odaklanın. Başlangıçta en gerekli olan ve hemen konuşmanıza faydası olacak kelimeleri saptayın. Birçok dilde, en sık kullanılan 100 kelimeyi öğrenerek günlük etkileşimlerin yaklaşık %50'sini anlayabilirsiniz. Bunlar, dilde ne sıklıkta geçtiklerine göre sıklık listelerinde derlenir. Çok az sözcük dağarcığıyla neler yapabileceğinizi görseniz şaşırırsınız. Bunu, çevrenizde olup bitenlerin bağlamını anlama ve sözlü olmayan iletişim ile eşleştirebilerseniz konuşmaya hazırsınızdır.